

## “Mens, durf te genieten!”

“Hartstikke leuk” noemt ze het erfgoedfestival “Gemaakt in Gelderland”.

Bedrijven door heel Gelderland laten van juni tot november zien waar ze trots op zijn: hun product dat ze met veel liefde, vakmanschap en betrokkenheid maken. Uit de Liemers hebben zo'n 32 bedrijven zich aangesloten bij dit festival. Een van hen is De Verzameling van Marie-José en Jan van Hekke uit Westervoort.

### **Belevingsconcepten**

De Verzameling is gevestigd in de voormalige Gereformeerde Kerk aan de Brouwerslaan in Westervoort. Met veel liefde, vakmanschap en bovenal een verfijnd smaakgevoel is het pand omgetoverd tot een prachtige lichte ruimte voor rouw, trouw, vergaderingen, concerten en exposities. En, het is de thuisbasis van Concepts & Images, het interieurontwerpburo van de Van Hekkes. “Hoezeer we ook met hart en ziel aan die 5 pijlers onder de Verzameling verbonden zijn, onze core business is het ontwerpen van interieurs.



We maken waanzinnige concepten, belevingsconcepten is eigenlijk een beter woord. Zoals de trouwzaal in Arnhem, de Gasthuiskerk in Doesburg, Jan Braamhuis Zevenaar, maar ook Gouden Handen in 's-Heerenberg. Tijdens elk project, eerst in de meedenkfase en later in de ontwerpfase zijn wij makers en daarom doen we graag aan dit erfgoedfestival mee.”

### **Cultureel erfgoed**

“Er is een tweede reden waarom dit erfgoedfestival ons zo aanspreekt. Onze werkplek is religieus erfgoed!

We zijn in een fase beland dat kerken steeds vaker een andere bestemming krijgen. Mooie initiatieven, vaak ook van particulieren, die de veelal prachtige panden willen behouden en voor andere doeleinden geschikt willen maken. Een Bed & Breakfast in een mooi verbouwde kerk, wie wil er niet slapen? Een ander voorbeeld is de Gasthuiskerk in Doesburg die een brede en gevarieerde bestemming heeft gekregen.”

### **Interesse voor mensen**

De Verzameling heeft op het eerste gezicht pijlers die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. “Toch” zegt Marie-José “is er één grote gemene deler. Het draait allemaal om mensen, om warmte en beleving.” Waar komt die interesse voor mensen vandaan? “In Brabant, mijn geboortestreek, is de kiem van Jan en mij voor de interesse voor mensen gelegd.

Lang tafelen met vrienden, mooie gesprekken voeren, je laten strelen door de schoonheid van kunst en de natuur, het zijn zintuigelijke belevingen. En die willen De Verzameling en Concepts & Images verbeelden. Als mensen blij zijn met het ontwerp voor hun huis of bedrijf, met plezier op hun trouwdag terugkijken of genoten hebben van een mooi concert en zeggen "Ik ga altijd met een lach bij jullie weg", hebben wij het goed gedaan."

### **Toon me je huis en ik zeg wie je bent**

"Diezelfde uitdaging geldt als we naar iemands interieur mogen kijken. Licht is belangrijk, akoestiek speelt een grote rol, maar ook kleurbeleving, materiaalkeuze en vormgeving. Het gaat om de balans. Die is niet gekoppeld aan geld maar aan de juiste keuze. Ik verbaas me vaak dat mensen zonder nadenken dingen kopen die eigenlijk niet bij elkaar passen, impulsaankopen noem ik dat. Het resultaat? Het heeft allemaal veel geld gekost, uiteindelijk is het net niks, want de onderdelen harmoniëren niet met elkaar. Wat jammer, denk ik dan, had je koopbehoefte even beheerst, was in overleg gegaan over een goed, haalbaar en betaalbaar plan voor jouw interieur en het eindplaatje was van een totaal andere orde geweest."

### **Oudhollandse plaatjes**

Je bent altijd met en voor mensen in de weer. Wat zou je ze willen meegeven?

"Mens, durf te genieten en kijk om je heen. Teveel mensen hebben nauwelijks aandacht voor al het moois dat binnen handbereik is. Deze prachtige omgeving. Het rivierenlandschap met de IJssel, de Rijn is van een onmetelijke schoonheid. De luchten in Gelderland zijn prachtig! Het licht, de weerkaatsing van de zon in de rivier, de koeien in de wei, de Westervoortse brug als silhouet, oudhollandse plaatjes die hun weerga niet kennen. Dat zijn mijn inspiratiebronnen."

### **Deuren wijd open**

Schoonheid is voor mijn man en mij heel belangrijk. De kunst om te genieten willen we graag op anderen overbrengen. Daarom staan op 20 en 21 juni de deuren van De Verzameling wijd open. Kom die drempel eens over, het is niet deftig en duur, het is in balans. Laaf je aan een prachtig pand, mooie kunst en heerlijke muziek. Durf te genieten!"

door José Vleeming

<http://www.co-im.nl>

<http://www.deverzameling.nl>

<http://www.gemaakingelderland.nl>

<http://www.liemersgezicht.nl>